

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ

“Allah Sizin Kalbinize Vehn Yerleştirecektir”

Haber:

Irak İstihbarat Şefi Hamid eş-Şatri ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasında Şam'da yapılan görüşmenin ardından Irak'ın, Suriye halkına hediye olarak 220.000 ton buğday göndereceğini açıklaması, Şam'ın, yaşadığı kıtlık nedeniyle 100 bin tonluk alım ihalesi açmasıyla aynı zamana denk gelmektedir. Açıklanan rakamlara göre Irak tarafından gönderilen miktar Suriye'nin açığının yaklaşık %17'sini karşılayacak ve bu da yaklaşık 27 gün yetecektir.

Küresel Platform raporuna göre Suriye yılda 1,7 milyon ton buğday üretiyor, ancak gerçek ihtiyacı 3 milyon tondur; dolayısıyla açık, 1,3 milyon tona ulaşmıştır. Verilere göre, Irak'ın Şam'a göndereceği 220 bin tonluk yardım, Suriye'nin açığının %17'sini karşılayacaktır. Suriye'nin aylık 250 bin ton buğdaya ihtiyacı vardır ve bu da Irak'ın bağışladığı 220 bin ton buğdayın, ülkenin yaklaşık 27 günlük ihtiyacını karşılayacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca mühendis Osman, Irak'ın Suriye halkına hediye olarak 220 bin ton buğdayı ulaştırmak üzere başlattığı kampanyadan dolayı Irak'a şükranlarını sundu ve bu kardeşçe davranışın, iki kardeş ülke arasındaki köklü ve tarihi bağları yansıttığını söyledi. (+964, 26/04/2025)

Yorum:

Hilafetin H. 28 Receb M. 3 Mart 1924 günü yıkılmasından bu yana Müslümanların hali, ne bir dostu sevindirmiş, ne de bir düşmanı öfkelenmiştir; zira Müslümanların ülkeleri, yalan ve iftira ülkeleri olarak adlandırılan elliden fazla parçaya bölünmüş ve devletleri bir olup doğuda Çin sınırlarından batıda Endülüs'e kadar İslam'ın sancağı dalgalanmaya devam etmesinin ardından başlarına, yönetimi aşağılık birinden aşağılık birine miras bırakan, dokunan eli geri çevirmeyen ve ilk ve son kaygıları efendilerini memnun etmek ve ayakları çarpık koltuklarını korumak olan ajan yöneticiler musallat olmuştur. Bakın işte bu yaralı Gazze, 60.000 şehit ve 120.000 yaralı ile bir buçuk yıldan fazla bir süredir kan ağlamakta, yardım için feryat etmekte ama yardım edecek kimse bulunmamakta ve çocukların, kadınların ve yaşlıların çığlıklarına cevap verecek kimse ve bir Mutasım bulunmamaktadır. Oysa İslam ümmeti, kendisinden hayatın tüm işlerini çözen bir nizamın kaynaklandığı siyasi ve ruhi akide, genç enerjiler, yeraltı ve yerüstü servetler de dahil olmak üzere Allah bahşettiği birçok nimete sahiptir. Ancak Batı düşüncesinin ümmetin evlatlarının zihinleri üzerindeki tahakkümü ve onların habis vatancılığı ve kokuşmuş milliyetçiliği kutsamaları ülkelerini, ümmetin evlatları tarafından korunan ve düşmanlarının lehine kendisi için savaştıkları yapay sınırlarla parçalanmış hale gelmiştir!

Dolayısıyla bütün Müslümanların, Allah'ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu kavliyle geri döneceğini müjdelediği Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafet Devleti'ni kurarak İslami hayatı yeniden başlatmak için çalışanlarla birlikte çalışmaları farzdır: **«Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı Üzere (Raşidi) Hilafet olacaktır.»** Zira Hilafet Devleti, yapay sınırları ortadan kaldıracak ve tebaanın tüm evlatlarına yiyecek gönderecek ve bunu bir minnet olarak değil, bir görevi olarak yapacaktır. Tıpkı kıtlık (Ramada) yılında meydana geldiği gibi; zira Müslümanların Halifesi Ömer İbn Hattab Radıyallahu Anh Mısır ve Irak valilerinden yardım istemiş ve kendisine şu cevap gelmişti: Lebbeyk ey müminlerin emiri; bu kervanların başı senin orada sonu da benim burada olacaktır; böylece kadınların, yaşlıların ve çocukların feryatlarına cevap verilmiş ve tek bir kadına bile saldırılmasına izin verilmemiştir. Yine tıpkı Mutasım günlerinde meydana geldiği gibi; zira Amuriyeli bir kadın kendisinden yardım istediğinde ona şöyle cevap vermiştir: Lebbeyk, onun için büyük bir ordu gönderiyorum; hem de o günlerde iletişim, bugünkü gibi de değildi! Ancak Kerim Peygamberimiz Salavatu Rabbi ve Selamuhu Aleyh'in şu kavliyle hakkında uyarıda bulunduğu vehn: **يُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا» فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قَلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غِنَاءٌ كَغِنَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ» فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»** **«Aç insanların yemek kabına üşüşükleri gibi yakında diğer milletler de sizin başınıza üşüşeceklerdir.»** Dediler ki: Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak ey Allah'ın Resulü? Dedi ki: **«Bilakis sizler o gün çok olacaksınız, fakat sizler sel üzerinde akıp giden çer çöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu çekip alacak, sizin de kalbinize vehn yerleştirecektir.»** Dediler ki; "Vehn nedir, ey Allah'ın Rasulü? Dedi ki: **«Dünyayı sevmek ve ölümü kerih-kötü görmektir.»**

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Abdullah Abdulhamid – Irak