

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

“Kısasta Sizin İçin Hayat Vardır.” [Bakara 179]

Haber:

Nil Nehri Eyalet Polisi, Atbara mahallesi sakinlerini gece vakti artan soygun ve adam kaçırmaya vakalarının yanı sıra "9 Long" grubu gibi suç çetelerinin ortaya çıkması konusunda uyarıda bulundu. Polis, evlerin kapılarının kilitlemesi, çoklu kilit kullanılması, pencerelerin emniyete alınması ve alçak çitlerin dikenli tellerle yükseltilmesi gibi önlemlerin alınmasını önerdi. Ayrıca değerli eşyaların veya araba anahtarlarının kolay ulaşılabilen yerlerde bırakılmaması gerektiği konusunda da tavsiyede bulundu.

Polis, evden çıkarken özellikle kadınların tek başına yürümekten kaçınması, dar veya ıssız sokaklarda yürümekten kaçınmasının yanı sıra seyahat ederken büyük miktarda para taşımamaları veya pahalı telefonları göstermemeleri ve yabancılardan gelen isteklere yanıt vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Polis, araç kullanımıyla ilgili olarak, özellikle trafik ışıklarında veya kalabalık yerlerde dururken araç kapılarının ve camlarının kapalı tutulmasının, geceleri ise tenha bölgelerde durmaktan kaçınılmasının önemini vurguladı. Ayrıca toplu taşıma araçlarındaki yolculara, özellikle de pencerelerin yanında oturanlara, dururken veya yavaş seyrederken lüks telefonları kullanmamaları çağrısında bulundu. (Tesamuh News, 17/3/2025)

Yorum:

Bu habere ilişkin yorumumda, İslam'ın himayesindeki insanların nasıl yaşadığını gösteren bir kıssayı anlatmakla yetineceğim. Nitekim Halep şehri, birçok savaş ve ekonomik durumun bozulması nedeniyle güvensiz bir hale gelmişti; zira ülkenin ithalatı azalmış, halka ağır vergiler konulmuş, yüksek fiyatlar sonucunda şehirde hırsızlar yayılmış ve güvensizlik meydana gelmişti; böylece insanların hayatları altüst olmuştu. İşte tam bu sırada İmaduddin Zengi'nin babası Aksungur Halep emirliğini üstlenmişti.

Aksungur, hayatın her alanını İslam temelinde düzenlemişti ancak bizler haberlere yaklaşırken, Halep'in içinde bulunduğu tehlikeli güvenlik boyutunu ele alıyoruz. Bunun üzerine şerî hadleri uygulamış, hırsızları, yol kesenleri kovarak ortadan kaldırmış ve bozgunculukta aşırıya kaçanlardan kurtarmıştı. Yani insanların başına musallat olmak yerine hakları savunan ve yetkisini insanları korumak için kullanan güçlü ve adil bir polis gücünün varlığına güvenmişti. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **“Ey akil sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır.”** [Bakara 179]

Bu yoğun güvenlik önlemleri sonucunda Aksungur, herhangi biri uzak bir yere gidip geri dönmek istediğinde eşyalarını yoldan kaldırmaması, aksine onları korumasız bir şekilde bırakması ve eşyanın çalınmamasını bu şekilde sağlaması şeklinde Halep halkına çok ilginç bir şey yapma çağrısında bulundu! Nitekim insanlar, bu ilginç güvenlik yöntemi hakkında orada burada konuşmaya başlamıştı.

Bu bağlamda anlatılan ilginç bir kıssa da rivayet edilir; Aksungur, Halep'teki bir köyün yanından geçerken tarlasındaki işini bitirmiş ve hayvanına bir tarım aleti yükleyip köye götürmeye hazırlanan -Aksunqur'u tanımayan- bir çiftçiyle karşılaşmıştı ki bu alet deriyle kaplanmıştı. Aksungur ona şöyle dedi: Kasimud-Devle'nin (İmaduddin Zengi'nin babası Aksungur) hiç kimsenin, bulunduğu yerden mal veya herhangi bir şey kaldırmaması yönündeki çağrısını duymadınız mı? Bunun üzerine çiftçi şöyle dedi: Allah Kasimud-Devle'yi korusun, biz onun günlerinde güvendeyiz; ancak biz bu aleti çalınması korkusuyla kaldırmıyoruz; ancak burada kendisine çakal (kurt gibi bir hayvan) denen bir hayvan bu alete geliyor ve böylece üzerindeki deriyi yiyor; işte biz aleti ondan koruyoruz ve bu nedenle onu kaldırıyoruz. Kasimud-Devle Halep'e döndüğünde avcılara bu hayvanları takip etmelerini ve yok edilinceye kadar onları avlamalarını emretti.

İşte biz böyleydik; peki ne zaman geri döneceğiz?!

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Müh. Hasbullah En-Nur – Sudan