

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Yıllık Devlet Bütçesi: Kalıcı Sömürgeci Köleliği!

Haber:

Liberal kapitalist devletler, hükümet gelirlerini ve harcamalarını yönetmek için yıllık mali bir plana tabi olmak üzere tasarlanmıştır. Bu mali politika, halkların işlerinin devlet tarafından yönetilmesi ile sömürgeci egemenlik arasında bir denge bulmaları için üçüncü dünya ülkelerine çok büyük bir baskı uygulamaktadır. Değerleri Petro-Dolara bağlı olan uluslararası para politikasının (Fiat sistemi), yerel paranın değerinin ekonomik çöküşün uçurumundan yuvarlanmasını önlemek için ticaret (ihracat ve ithalat) arasında bir denge sağlamak için çalışması gerekmektedir.

Yorum:

Kenya da bu şeytani sömürgecilik planından muaf değildir; zira 2025/2026 Maliye Yasa Tasarısının 4,2 trilyon Şilin (32 milyar ABD Doları) ile bu fakir halkın tarihindeki en yüksek rekoru kırdığına bir kez daha tanık oluyoruz. Bu yasa, %80'den fazlasını insanlara koyduğu vergi yoluyla, geri kalanını ise faizli krediler yoluyla elde etmeyi hedeflemektedir. Bu yasanın en kötü yanı ise, gelirin %70'inden fazlasının ulusal borcun ödenmesine, üçte birinin ise maaş faturaları ve kalkınma programlarına ayrılmış olmasıdır. Nitekim zaman içerisinde üçüncü dünya ülkeleri bu borçların denizinde boğulmaktadırlar. Kötü ve nefret dolu sistemin başlıca etkilerinden biri de yolsuzluğun yaygınlaşması ve sıradan insanların da fakirliğin acısını çekmeye terk edilmeleridir.

Bazı Afrikalı liderlerin, modern kölelikten kurtulmanın başka bir yolu olmadığından dolayı küresel finans sistemine ilişkin düşük tonda da olsa dile getirdikleri endişeler, ülkelerin içinde buldukları tehlikeyi ve vahim durumu gözler önüne sermektedir. Buradaki temel gerçek, dünyanın kurtuluş arayışı içinde her yöne doğru hareket etmesi olup bu kurtuluş, BRICS grubundan ya da aynı sömürgeci çerçeve temelinde oluşmuş herhangi bir bloktan gelmeyecektir. İslam, milletleri pratik olarak devletin köleliğinden insan, hayat ve kainatın yaratıcısına ibadet etme yönünde özgürleştirecek ve insanlığı küfrün karanlığından tevhidin nuruna çıkaracak olan tek ideolojidir. Yaklaşık 1380 yıl önce, Kadisiye'deki büyük savaşta Pers komutanı Rüstem, eğer dağları yerinden oynatmak isteseler onları yerinden oynatabilecek adamların olduğu bir orduyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Celil Sahabe Ribî İbn Amir Radıyallahu Anh'dan hedeflerini kendisine söylemesini istedi. Nitekim İbn Amir'in şu cevabı, Peygamberlerin sonuncusu Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinin motivasyonları hakkında bir bakış açısı vermektedir: "Allah bizleri, insanları kula ibadet etmekten kulun Rabbine ibadet etmeye döndürmek ve dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine ve dünyanın darlığından dünya ve ahiretin genişliğine kavuşturmak için gönderdi."

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Ali Ömer - Kenya**