

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

“Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan, Allah’tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını bozarlar.” [Enfal 56]

Haber:

Filistinli Esirler Cemiyeti, “İsrail'in” esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmayarak geciktirmesinin "organize terörizm ve esirlere yönelik kötü muamele" olduğunu belirtti. (www.trthaber.com, 23/02/2025)

Yorum:

Allahu Teala'nın: **“Onlar, ne zaman kendileriyle bir anlaşma yapsan, Allah’tan korkmadan ve hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını bozarlar.”** [Enfal 56] ayetinde buyurduğu üzere, Yahudi varlığının anlaşmalara sadık kalmadığı ve kalmayacağı bilinen ve doğal bir durumdur. Zira Yahudiler bunu, gerek Kur'an'da geçtiği üzere peygamberlere karşı tutumlarında, gerekse yakın tarihte Filistin halkına karşı göstermiş olduğu tutumlarında net olarak göstermiştir. Ancak normal olmayan şey, Müslümanların başındaki yöneticilerin Yahudi varlığının bu tutumları karşısında göstermiş olduğu şu aşağılık tutumlarıdır;

Zira gerek Yahudi varlığının Gazze ve halkına yönelik vahşi savaşına, gerekse binlerce ton bomba ve füze atıp elindeki tüm gücünü ve Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini kullanarak savaş boyunca savunmasız çocukları, kadınları ve yaşlıları katletmesine sessiz kalan ve hiçbir fiili eylemde bulunmayan hain ve ajan yöneticiler; hiç utanmadan ve haya etmeden efendileri Amerika'nın Gazze halkını yerinden etme planını açıklar açıklamaz bunu hayata geçirmek için koşuşturmaya başladılar. Nitekim Ürdün Kralı, efendisinin emri üzerine Beyaz Saray'a koştı ve Trump'ın yanında itaatkâr bir köle gibi sessizce oturarak onun talimatlarını dinledi. Sonra 21 Şubat 2025 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Veliht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığında ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın da katılımıyla, Trump'ın arzusuna göre Gazze halkının Mısır ve Ürdün'e göç ettirilmesi projesini görüşmek üzere bir mini Arap zirvesi düzenlendi.

Ancak bu katliamları durdurmak için müdahale etmeyerek bu vahşi işgalin çocukları ve bebekleri katletmesine izin veren ama efendileri kafir Trump emredince koşturan bu Rüyaybida yöneticiler Yahudi varlığının, esir takasının

yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmayı reddetmesi hakkında kayda değer tek bir kelam dahi etmediler.

Peki ey Müslümanlar ve Müslüman orduların evlatları: Tüm ihanetleri bir yana esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmayı reddeden Yahudi varlığına karşı kayda değer tek olumsuz bir kelam dahi etmeyen ve böylece tüm Müslümanların duygularını hiçe sayan bu aşağılık yöneticiler mi Gazze sorununu çözecek? Zaten onların çözüm planı dedikleri şey; Gazze rehabilite edilip yaşanabilir hale getirilinceye, Hamas siyasi ve askeri arenadan tamamen uzaklaştırılıncaya ve Gazze'de güvenlik Mısır ile bazı Arap ve uluslararası ülkelere emanet edilinceye kadar Gazze içinde yerinden edilme operasyonudur. Zaten başından beri Yahudi varlığının ve Amerika'nın istediği şey tam olarak da budur.

Peki ey Müslümanlar ve Müslüman orduların evlatları: Bu hain rejimlerin kökünü kazıyıp onun yerine sadık bir İslami liderlik, yani Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tarif ettiği gibi Müslümanlar için koruyucu bir kalkan olan Hilafet Devleti'ni getirilmedikçe Filistin'in özgürleşmeyeceği ve halkının korunmayacağı açık değil midir? O halde neyi bekliyorsunuz? Neden Filistin'deki kardeşlerinizi ve bacılarınızı savunmak için harekete geçmiyorsunuz?! Yoksa Amerika ve Yahudi varlığından mı korkuyorsunuz. Eğer durum böyleyse, Allahu Teala'nın şu kavline kulak verirsiniz, bu korkunun müminlere yakışmayan bir duygu olduğunu anlarsınız: **الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** **"Bir kısım insanlar, müminlere: "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir! dediler" [Al-i İmran 173]**

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Ramazan Ebu Furkan