

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Yahudilerin Gazze'ye Yönelik Savaşının Gölgesinde Fransa Konferansı!

Haber:

Fransa, Lübnan'a destek amacıyla 24 Ekim Perşembe günü Paris'te düzenlenecek konferansa onlarca ülkeyi davet etti ve güneyden gelen Lübnanlı mültecilere destek olmayı hedefleyen bu konferansa, aralarında ABD'nin de bulunduğu 70 ülkeden temsilcilerin katılacağı teyit edildi.

Yorum:

Sömürgeci Fransa devleti 1920'de Lübnan devletini kurarak onu Müslüman ülkelerden ayırdı ve İslami yönetim sistemine alternatif olarak o zaman Fransız anayasa taslağını temel alan bir anayasa oluşturdu; bu yeni devlette taifeci ve mezhepsel bölünmeler ve iç işlerine uluslararası müdahale gibi her alanda krizler tırmandı ve sömürgeci Batı tarafından Filistin toprakları üzerinde kurulan Yahudi varlığı için bir özlem haline geldi.

Bu konferans, Yahudi varlığının bir yılı aşkın bir süredir Gazze'de ve yaklaşık bir aydır da Lübnan'da, Batılı ülkelerin desteğiyle ve Batılı silah ve mühimmatlarla öldürerek, yıkarak, yakarak ve yerinden ederek bir imha savaşı yürüttüğü bir zamanda düzenleniyor.

Konferansın düzenlenmesi münasebetiyle Lübnan halkına aşağıdaki hususları hatırlatırız:

Birincisi: Fransa'nın suçu Yahudi varlığından daha az değildir; peki Fransa'nın askerlerinin eliyle iki milyondan fazla Müslümanın şehit edildiği Kuzey Afrika'ya, özellikle de Cezayir'e ne yaptığını unuttunuz mu? Lübnan'da sömürgeciliğe karşı çıkanlara yaptıklarını unuttunuz mu?

İkincisi: Fransa da dahil olmak üzere sömürgeci ülkeler sadece kendi çıkarlarını düşünmekte ve Lübnan halkını ya da başka hiç kimseyi umursamamaktadır; bu yüzden onlardan herhangi bir hayır beklemeyin; zira onlar, kötülüğün kaynağı olup kantar kantar kazanmadıkça bir gram dahi vermezler.

Üçüncüsü: Bu konferansa, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşlarında Yahudilerin ilk destekçisi olan Amerika da dahil olmak üzere Batılı ülkelerin katılması, bu konferansın Batı'nın çıkarlarını yerine getirmek ve belki de Yahudiler için savaş yoluyla elde edemediklerini elde etmek dışında Lübnan'ı desteklemede başarısız olduğunu göstermektedir.

Dördüncüsü: Eğer Fransa ve destekçi ülkeler Lübnan'ı önemsemiş olsalardı, Yahudilerin suçlarına son verir ve barbarca savaşı durdururlardı.

Beşincisi: Gazze, Lübnan gibi tek başına zayıf ve kardeşleriyle güçlüdür; dolayısıyla bizler insanların Rasulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti olan İslam ümmetinin bir parçasıyız; bu yüzden bizim ümmetimizin dışında bir şanimiz olmadığı gibi sömürgeciliğin onların dallarını kökenlerinden ayırdıktan sonra kurduğu ülkeleri de itibar etmeyiz. Dahası Yahudiler tarafından Gazze ve Lübnan'ın seçilmesinin tek nedeni, sömürgeciliğin ümmeti Allah'ın hakkında bir Sultan indirmedeği iğrenç ulusal devletlere bölmektir. Oysa Allah bu devletleri bize haram kılmış ve bizleri birleştirecek tek bir devletin, yani Allah'ın şeriatıyla yöneten Hilafet Devleti'nin altında birleşmemizi emretmiştir.

Altıncısı: Yahudi varlığı en kutsal topraklarımızı gasp eden bir varlık olup bize saldırmakta, Filistin'le yetinmemekte ve bugün de Lübnan'a karşı barbarca bir savaş yürütmekte ve onun topraklarına göz dikmektedir. Bu yüzden bizim, krizlerimize neden olan kötü niyetli ülkelerin zararlı konferanslarıyla dikkatimizi dağıtmak yerine, bu gaspçı varlığı ortadan kaldırarak Allah'ın bize vacip kıldığı şeye yönelmeliyiz. Bu da ancak Müslüman orduları seferber ederek Yahudi varlığıyla savaşmak ve onun varlığını ortadan kaldırmakla mümkün olabilir ve Allah Subhanehu'nun vaadinden ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesinden dolayı da bu olacaktır. Allah'tan bunu, en kısa zamanda gerçekleştirmesini niyaz ediyoruz.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Dr. Şeyh Muhammed İbrahim - Lübnan**