

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Netanyahu Amerika'yı Aşğılamaya Devam Ediyor!

Haber:

ABD Dışışleri Bakanı Antony Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos tarihlerinde ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkes görüşmeleri ile ilgili olarak önce gasıp Yahudi varlığını, ardından Mısır ve Katar'ı ziyaret etti.

Yorum:

Gasıp Yahudi varlığının başbakanı Netanyahu, Blinken ile 20 Ağustos'ta yaptığı görüşmenin ardından Gazze-Mısır sınırından çekilmeyeceklerini açıklamış, buna Katar'dan yanıt veren Blinken ise Netanyahu'yu yalanlamış, Yahudi varlığının anlaşmada çekilme takviminin belli olduğunu ve Yahudi varlığının bunu kabul ettiğini ifade etmişti.

Yahudi varlığının başbakanlık ofisi ise Blinken'i yalanlayarak, Başbakan Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeyi kabul ettiğine dair haberlerin gerçeğı yansıtmadığını açıklamasında bulunmuştu.

Blinken, Aksa Tufanı başladığından bu yana Yahudi varlığını 11 kez ziyaret etti. Blinken'in yaptığı ilk ziyaretler Yahudi varlığına destek ziyaretleri olsa da son ziyaretleri daha çok Netanyahu'yu ateşkesle ikna etmek ve savaşı sonlandırmak üzerine.

Amerika, Yahudi varlığına sağladığı bombalar ve silahların oluşturduğu, bütün Müslümanlar ile insanlığı ayağı kaldıran soykırım, katliam ve insanlık suçlarını sona erdirmesi ve ateşkes yapması için adeta Netanyahu'ya yalvarıyor.

Ne zaman Amerika, tarafları masaya oturtarak bir anlaşma koparmaya çalışsa Netanyahu sürekli masayı dağıtacak hamleler yapıyor.

Şu anda olup bitenlerde aslında şaşkırtıcı bir durum yok. Netanyahu'nun ABD başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmaya varılmasında kendisi için herhangi bir fayda ya da menfaat görmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Netanyahu'nun üzerinde Hamasın elinde tuttuğı rehineler dışında Yahudi kamuoyunda ve dünyada gerçek anlamda ciddi bir baskı yok. Şu anda asıl baskı altında bulunanlar Hamas ve İran.

Örneğın Tahran'da İsmail Haniye'nin suikasta uğramasından sonra yanıt verme baskısı altında bulunan İran'ın yanıt vermesi Netanyahu'nun çıkarına. Böyle bir durumda Netanyahu Amerika'nın kendisini desteklemek zorunda kalacağını biliyor. Hatta savaşı genişletip bölgeselleştirmeye çalışarak

Amerika'nın da fiilen dahil olacağı bölgesel bir savaş çıkartma çabasının arkasında yatan gerçekte bu.

Amerika Başkanı Biden'ın da Hamas ve İran üzerinde baskı kurmaya çalışmasının nedeni de bu. Zira başkanlık seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Amerika'da Hamas'ın destekçileri yokken, Netanyahu'nun gerçek ve etkili destekçileri var. Netanyahu da bunun farkında.

Gazze yerle bir olmuşken, savaşın ne yönde ilerleyeceği konusunda henüz kontrolü kaybetmemiş Netanyahu'nun, taviz vermesi ya da ateşkesi kabul etmesi iktidarda kalması için yeterli değil.

Netanyahu'nun, kendisini taviz vermeye ve uzlaşmaya zorlayacak, iktidarda kalmasını neredeyse imkânsız kılacak bir anlaşmaya varmak gibi bir niyeti bulunmuyor. Ayrıca Netanyahu'nun böyle bir anlaşmayı görev süresi yakında sona erecek Biden'la değil Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin kazananı, Beyaz Sarayın yeni sahibiyile yapmak istediği de bilinen bir gerçek.

Netanyahu kendi çıkarları için Amerika'da başkanlık seçimleri sonuçlanıncaya kadar Amerika'nın ateşkes çabalarını boşa çıkartacak ve Amerika'yı aşağılamaya devam edecektir.

Dünyanın süper gücü ve lideri, yeni dünya düzeninin patronu Amerika'nın, bütün Müslüman halklar ve insanlığın lanetlediği soykırım, katliam ve insanlık suçlarının faili Yahudi varlığı ile onun başbakanı Netanyahu'ya söz geçirememesi, onlara istediğini kabul ettirememesi ve onların elinde bir oyuncağa dönüşerek sürekli aşağılanması kendisinin dünya liderliğine mal olacaktır.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Remzi Özer**