

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Hegemonyanın Son Sahneleri!

Haber:

Federal Rezerv Sistemi (ABD Merkez Bankası), faiz oranlarını sabit tuttu ancak enflasyonun bankanın %2'lik hedefine doğru ilerlemeye devam etmesiyle birlikte Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında borçlanma maliyetlerini düşürmenin kapısını açtı. (El Cezire Net, 01/08/2024)

Yorum:

Fed'in açıklamasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı düzenlendi ve Powell'ın söylediklerinin hiçbiri beklenmedik bir şey değildi; aksine piyasayı şaşkırtmamak için çok dikkatli davrandı, dahası net olmamaya çalıştı ve tahminleri yatırımcılara ve analistlere bıraktı; nitekim ön plana çıkan şey, Federal Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gideceğiydi ancak bu konuda tek kelime etmedi. Eski New York Federal Rezerv Başkanı William Dawley şunları söyledi: "Bugünkü açıklama ve basın toplantısındaki değişiklikler size, ekonomik beklentilerde önemli bir değişiklik olmadığı takdirde Eylül ayında faiz indirimine gidileceğini haber veriyor"; dolayısıyla o, temel değişikliklerin gerçekleşmesinin zor olduğunu biliyor. Ayrıca KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler) şirketinin Baş Ekonomisti Diane Swonk şunları söyledi: "Eylül ayında yapılacak bir faiz indirimini hem bizim hesaplarımızdan hem de Fed'in hesaplarından uzaklaştırmamız için verilerde şiddetli ve köklü bir değişime ihtiyacımız vardır."

ABD Merkez Bankası'nın, Mart 2022'de para politikası sıkılaştırma döngüsünün başlangıcından bu yana art arda sekizinci kez faiz oranlarını sabitlediği bilinmektedir.

Amerikan ekonomisi, ciddi bir çöküş yaşıyor; zira onlar, şu ana kadar enflasyonu kontrol edemiyorlar ve faiz oranlarını düşüremiyorlar. Ayrıca sabitlik, yatırımcıların güveninin istikrarsızlaşmasına yol açacak ve böylece büyük bir kriz meydana gelecektir; ABD olarak son seçim olabilecek benzeri görülmemiş bir seçim aşamasında Amerika'nın yaşadığı siyasi gerçeklikten bahsetmiyorum bile.

Aynı şekilde bu, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu ve bugün tüm küstahlıkla ihlal ettiği dünya düzeninin çöküşüdür; zira halklar artık Amerika'nın dünya liderliğine güvenmiyor ve ülkeler her şeyden önce kendi halklarını memnun etmek için bu hegemonyadan kurtulmak istiyor.

Amerika için tek çıkış yolu, dünyadaki "yaratıcı kaos" alanını genişletmek ve çatışmaları daha önce görülmemiş bir şekilde arttırmaktır; bu da Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir ya da kendisine daha fazla zaman kazandıracak yeni bir salgını dayatmaya çalışabilir! Bu nedenle önümüzdeki günler kara bulutlarla kaplı olup siyasi, sosyal ve ekonomik hava şartlarını Allah'tan başka kimse bilemez; yani dünyanın yaşadığı en kötü günler olabilir.

Bütün bunlar, tadı ve rengi olmayan cezbedici ve yankılı sloganlar taşımasına rağmen her şeyi zehirleyen, insanları ve hayatlarını kontrol eden ve onların her türlü özgürlüklerini ellerinden alan bu kapitalist sistemin bir sonucudur.

Bugün dünyanın, insanlığın insanlığını yeniden tesis edecek, insanların durumlarını yeniden düzenleyecek ve onların işlerini Rabbani bir sistemle gözetecek yeni bir dünya düzenine ihtiyacı vardır; bu nizam ise, sadece insanları içinde buldukları sıkıntılı bir geçimden ve kölelikten İslam'ın adaletine ve merhametine kavuşturacak, insanlığı Allah'ın insanı onun üzerine yarattığı fitratına geri döndürecek İslam ideolojisi ve onun Rabbani metodunda vardır; böylece dünyanın dört bir tarafına Allah'ın şeriatı yayılacak ve yeniden bir kalkınma olacaktır.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **"Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim dar bir hayat vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz."** [Taha 124]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Dareyn Eş-Şanti