

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Özbekistan'daki Rejim Hâlâ İslam'dan ve Onun Davetini Taşıyanlardan Nefret Ediyor!

Haber:

Özbekistan'daki güvenlik güçleri 23 **Hizb-ut Tahrir** üyesini yeniden tutukladı ve bu yıl 9 Mayıs'ta, ölen tiran Kerimov döneminde yargılandıkları ve 1999-2000 yıllarından bu yana yaklaşık 20 yıl hapis yattıkları ve işkence gördükleri aynı uydurma suçlamalarla yargılanma süreçlerine devam edildi.

Yorum:

1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünden ve yönetimin ayrılmasından bu yana Özbekistan'daki rejim, İslam'a ve nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan Müslümanlara yönelik bir düşmanlık ideolojisine dayandığını kanıtlamıştır. Şöyle ki, rejimin kararlılığı ve istikrarı şu iki şeye bağlıdır: bir yandan Rusya'nın arka bahçesi olan Orta Asya bölgesinde İslam'ı ve onun hadaratını simgeleyen her şeyin önlenmesini ve bastırılmasını sağlayarak kindar Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak, diğer yandan da Kerimov rejiminin, komünizm ideolojisinin taşıyıcısı olduktan sonra ABD ile güçlü ilişkiler kurarak ona yatırım yapmanın ve kapitalist bir ekonomi politikası inşa etmenin kapısını açması!! İslam temelinde daveti taşımanın tüm şekilleriyle savaşarak sadece felaketler ve adaletsizlikler getiren küfrün başı Amerika'ya ajanlık hizmeti vermenin ne anlama geldiği kimse için bir sır değildir; peki ya yenilgiye uğramış komünist ideolojisinin taşıyıcısı ve -inşallah- yenilgiye ve çöküşe doğru giden kapitalist ideolojinin taşıyıcısı için bir korkuyu temsil eder hale gelen İslami hayatın yeniden başlatılması ve Hilafetin kurulması meselesi ortaya konulsa nasıl olurdu acaba?!

Özbekistan ve onun saf Müslüman halkı ile muttaki davet taşıyıcılarının üzerinden yaklaşık otuz yıl geçti ve hiçbir şey değişmedi; zira 2016 yılında Yahudi oğlu Kerimov'un ölmesinin ardından Kerimov'un Başbakanı olan Şevket Mirziyoyev'in iktidara gelmesinden bu yana ülke halkının akidesine yönelik kindar baskıcı politika aynı kalmaya devam etmiştir. Hem de Mirziyoyev'in, baskı, hapis ve işkence politikalarına karşı olduğu yönündeki sahte iddialarına ve özgürlükler kültürü tesis etmeye yönelik boş vaatlerine rağmen.

Üzerinde durmamız gereken şey, genel olarak sadık seslere ve özel olarak da yeni tutuklamalar ışığında **Hizb-ut Tahrir** gençlerine karşı gerçekleşen ve gerçekleşmeye devam eden uygulamaların vahşetinin devam etmesi, en büyük ve en güçlü iki ülkenin liderlik ettiği iki fikri cephaneliğin başarısızlığının en büyük kanıtıdır. Çünkü onlar, fikre fikirle karşılık verme konusunda başarısız olmuşlar ve onların elinde baskı ve işkence silahı dışında hiçbir şey kalmamıştır ve bu da Allah'ın izniyle onların yok oluşunun habercidir.

Özbekistan hicri birinci yüzyılın ortalarında fethedilmiş olup o, büyük bir İslam tarihine sahiptir; zira o, ümmetimiz için, Tirmizi, Nesai, Harizmi, Buhari, Zemaşşeri ve Farabi gibi ezici bir salih alimler seli doğurmuştur ki liste uzayıp gitmektedir. Ancak Osmanlı Hilafetinin devrilmesinden ve ümmetin kafirler tarafından çizilen milliyetlere, sınırlara ve vatanlara bölünmesinden sonra Özbekistan, 70 yıl boyunca komünizmle sınanmış ancak yenilgiyle ayrılmıştır; sonra Amerika, onun kokuşmuş kapitalizmi ve ajan yöneticileriyle sınanmıştır; ama daha öncekiler gibi o da çekip gidecek ve İslam, daveti taşıyıcısı aslanları ve ülkenin güzel halkı sayesinde dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Allah'tan, onların selametini ve kurtuluşunu ve merhametlerini en merhametlisi kudretiyle sıkıntılarını gidermesini niyaz ediyoruz.

#ÖzbekistandanÇağrı
#PleaFromUzbekistan
#ЎЗБЕКИСТОНДАН_ФАРЁД
#صرخة_من_أوزبكستان

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Hacer Belhac Hasan**