

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz!

Haber:

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen merasime çok sayıda ülkeden devlet başkanı, başkan yardımcısı, bakan, meclis başkanı ve özel temsilciler katıldı. Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı. (Ajanslar, 23/05/2024)

Yorum:

Şüphesiz bir kişinin karakteri hakkında malumat sahibi olmak isteniyorsa, o kişinin sözlerinden ziyade özellikle gerçekleştirdiği eylemlere bakmak gerekir. Çünkü kişinin karakterinin şekillenmesinde sözlerin de payı olsa da önemli olan o sözlerin davranışa yansımalarıdır. Aksi takdirde sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nitekim Allahu Teala bunu şu kavlinde açıkça bildirmiştir: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** “**Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılaşılır.**” [Saff 2-3]

İşte gerek İran'ı gerekse İslam ülkelerini temsil eden yöneticilerin durumu tam da bu şekildedir. İran'a gelince; milyonlarca insanın İslam'ı temsil ettiğini düşünerek destek verdiği İran, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de milyonlarca Müslümanın katledilmesine fiilen ortak olmuş ve sekiz aydır Gazze'de, kadın, çocuk ve yaşlıların vahşi Yahudi varlığı tarafından katledilmesinden dolayı -boş açıklamaları dışında- kılını dahi kıpırdatmamıştır. Nitekim bu durumu, İran liderlerinin şayet İran olmasaydı Amerika Afganistan bataklığında boğulacaktı diye açıklamalarda bulunup Riyad Zirvesi Konferansı'nda katil Beşar Esad ile birlikte İbrahim Reisi'nin de bulunması net bir şekilde açıklamaktadır.

Şimdi özellikle Afgan yöneticileri ve sözde Hamas'ı temsil eden İsmail Heniye olmak üzere tüm Müslüman ülkelerinin başındaki yöneticilerin koşar adımlarla İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılmaları ne anlama geliyor? Afgan yöneticilerinin, İranlı yetkililerin Afganistan hakkındaki açıklamalarını bile bile Reisi'nin cenazesine katılmaları bir garabet değil midir? Daha da garip olanı ise, İran boş açıklamalarla yetinirken vahşi Yahudi varlığının kendi çocukları ve torunları da dahil olmak üzere Gazzeli Müslümanları sekiz aydır her gün, her saat ve her dakika katlettiğini fiilen yaşayıp gördüğü halde İsmail Heniye'nin Reisi'nin cenaze törenine katılması bir akıl tutulması değil de nedir Allah aşkına?!

Aksa Tufanı operasyonu tüm hain ve ajanların İslam ümmetini temsil etmediklerini ifşa etmiştir. Birçok yerdeki Müslümanlar, elleri İslam ümmetinin evlatlarının kanlarına bulanmış İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın ölümünden dolayı bir nebze olsun kalpleri ferahlayıp sevinç çılgınlıkları atarken bu yöneticilerin bu katillerin cenazesine katılmaları, İslam ümmetinin bir vadide, bu yöneticilerin de başka bir vadide olduğunun net resmidir. Nitekim şöyle denilir: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” Efendilerine Allah'tan daha çok güvenen bu hainlerin durumunu, Allahu Teala şu kavlinde ne kadar da güzel tasvir etmiştir: **وَإِذَا لَفُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُّوا إِلَى شَيْطَانِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ** “**İman edenlerle karşılaşınca “inandık” derler, şeytanlarıyla (efendileriyle) baş başa kaldıklarında ise “Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz” derler.**” [Bakara 14] **فَاتَّلَهُمْ** “**Allah onları kahretsinsin! Nasıl da (gerçeklerden) döndürülüyorlar!**” [Münafikun 4]

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Ramazan Ebu Furkan**