

Basın Açıklaması

Rejimin Zorba Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Teşkilatı, Alaca Karanlıkta Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti Medya Bürosu Başkanı ve Üyesinin Evine Baskın Düzenleyip Gözaltına Aldılar

Ürdün rejiminin zorba ve haydut güvenlik birimlerinin, **Hizb-ut Tahrir** gençlerine yönelik kuduzca saldırısı hız kesmeden devam ediyor. **Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti** Medya Bürosu Başkanı Memduh Ebu Siva Katişat'ın evine gecenin 3'ünde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, evinin kapısını kırdılar, ev halkını teröride edip Medya Bürosu Başkanı gözaltına aldılar. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda güvenlik birimleri, ayrıca Medya Bürosu üyesi Muhammed Zelle'm'u da evinde gözaltına aldılar. Haysiyetsiz ve onursuz güvenlik güçleri, Muhammed *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in kızlarına dokunmayan, dokundukları takdirde Arapların kınamasına maruz kalmaktan korkan Arap müşrikleri ve küfrün başı Ebu Cehil'in yapamadığını bile yaptılar.

Öte yandan rejimin, İslam ve Müslümanlar düşmanı ABD'ye olan itaat ve sadakati sürüyor. Teslimiyetçi çözümleri doğrultusunda ABD ile birlikte hareket ediyor. Ülke ve halkı yoksullaştıran IMF'nin tavsiyelerine sırtlan gibi teslim oluyor. Zilletle sınır tanımıyor. Böyle bir zillet ümmet tarafından asla kabul edilemez ve zilletin sorumlusu da rejimdir. Medya Bürosu, bu konuya ilişkin dün bir basın açıklaması yayınladı. Basın açıklamasında, kötüleşen ekonomik ve siyasi durumdan, Kudüs ve Filistin'in kurtuluşu konusunda uluslararası hukuka boyun eğilmesinden rejimin sorumlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Ürdün Müslümanlarına da halkın ve kaynakların kontrolünü ABD'ye teslim etmenin çağrısında bulundu.

İstihbarat teşkilatında ya da cezaevi ve hapishanelerde tutuklu ve gözaltında bulunan **Hizb-ut Tahrir** gençleri ile **Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti** Medya Bürosu Başkanı ve üyesinin sağlık durumundan güvenlik birimleri, istihbarat teşkilatı ve rejim sorumludur. Tekrar ediyoruz, rejim ve güvenlik güçleri şunu iyi bilsinler ki bu barbarca eylemler, en değerli ve enfes şeylerini bu uğurda feda etmekten, fikri ve siyasi çatışma ile İslam'a davet çalışmaları yürütmekten, ümmeti kaldıracak ve izzetli kılacak Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti projesi için çalışmaktan **Hizb-ut Tahrir** gençlerini caydıramaz. Hizb, insanların çıkarını benimsemekten, onlar hakkında İslam'ın hükmünü açıklamaktan, rejimin düşman Yahudiler ve sömürgeci kâfir Batı ile ümmete karşı kurduğu entrikaları deşifre etmekten asla geri durmayacaktır. Öte yandan ümmete yönelik çağrılarını yineleyecek, rejim ve güvenlik güçlerine engel olmak için ümmete çağrıda bulunacaktır. Dahası ümmeti İslam Şeriatını uygulama ve İslam Devletini kurma çalışmalarında bulunmaya, bu uğurda samimiyetle çalışanlar safında yer almaya davet edecektir.

“**Zulmedenler, hangi dönüşle döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.**” وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

[Suara 227]