

Basın Açıklaması**Milis ve Silahlı Gruplar Kurmak, Amerika'nın Sudan'ı Parçalamak İçin Kullandığı Son Derece Tehlikeli Bir Kötülük ve Araçtır**

16 Kasım 2024'te, 'Cezire Kurtuluş Hareketi' adlı bir silahlı grup, Cezire Eyaleti'ni kurtarma planları ve niyetlerinin olduğunu duyurdu. Ayrıca, silahlı kuvvetleri desteklediğini açıkladı. Sosyal medya ve ordu yanlısı gazeteciler tarafından paylaşılan bir videoda, 'Cezire Kurtuluş Hareketi', Cezire halkına bir çağrıda bulunarak kendilerini desteklemelerini ve hedeflerini benimsemelerini istedi.

Her zamanki gibi ordu komutanlığı bu olaya göz yumdu ve herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde, kendisini 'Doğu Bölüğü' olarak adlandıran ve Halk Kurtuluş ve Adalet Cephesi'ne bağlı bir askeri grup, 2020'de Cuba Anlaşması'na imza atan hareketlerden biri olarak, güçlerini Sudan'ın doğusundaki Kassala eyaletine konuşlandırdığını açıkladı. Sudan Tribune sitesine göre, bu kuvvetlerin genel komutan yardımcısı, "Bu adım, silahlı kuvvetlerle yapılan teknik ve askeri istişarelerin ardından atıldı ve güçlerimiz artık silahlı kuvvetlerin bir parçasıdır," dedi. Daha önce, Kikel adlı kişi Hızlı Destek Kuvvetleri'nden ayrılarak orduya katıldığını ancak Sudan Kalkanı Kuvvetleri adıyla bilinen bir milis grubunun safında savaşmaya devam ettiğini açıklamıştı.

Siyasi, askeri ve güvenlik açısından en temel gerçeklerden biri şudur: Orduların ve silahlı grupların çoğalması, ülkeleri bölmek ve güvenliklerini sabote etmek için kullanılan bir sömürgeci yöntemdir. Bunun en bariz örneği, Güney Sudan'ın ayrılması ve Sudan'ın diğer bölgelerinin ayrılmaya hazırlanmasıdır. Eski Devlet Başkanı Beşir, Kasım 2017'de Rus Sputnik sitesine verdiği röportajda bu Amerikan planını şöyle itiraf etmiştir: "Güney Sudan'ın ayrılması Amerikan baskısı ve komplosu sonucunda gerçekleşti, ayrıca Amerika, Sudan'ı beş devlete bölmek için çalışıyor." Bu durum, Müslüman ülkeleri daha da küçük parçalara ayırmayı ve halihazırda bölünmüş olanı tamamen yok etmeyi hedefleyen yeni bir Sykes-Picot planının bir parçasıdır. Bu proje, Bernard Lewis'in 'Kan Sınırları' olarak bilinen planıdır. O halde, neden ordu içindeki samimi insanlar, farklı bayraklar taşıyan başka güçlerin varlığına göz yumuyor? Bu güçler neden ordunun komutası ve yönetimi altına girmiyor? Peki ya ordu komutanlığı, Sudan halkının Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ayrı bir komuta altında ayrı bir güç olarak kurulmasından dolayı yaşadığı acı ve sıkıntılardan hiçbir ders çıkarmadı mı?

Silahlı kuvvetlerin bütünlüğü, ümmetin birliğin ve bütünlüğün bir göstergesidir. Bu bağlamda, tek bir komutanlık altında birleşmek temel bir ilkedir ve bu konuda taviz verilmesi kabul edilemez. İslam dininin temel ilkelerinden biri de birlik ve beraberliktir, bölünme ise yasaklanmıştır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

إذا بُوعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فافْتَلُوا الأَجْرَ مَهْمَا "İki Halifeye biat edildiği zaman, onlardan sonuncusunu öldürün." [Müslim] Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı'nın 66. maddesinde, "Bütün ordu, özel ordugâhlara yerleştirilmiş tek bir ordu haline getirilir. Ancak bu ordugâhlardan bazıları, muhtelif vilâyetlere ve bazıları da stratejik mekilere konuşlandırılmalıdır. Bazıları ise devamlı taşınabilir ve hareket edebilir (mobilize) ordugahlar haline getirilir ki bunlar vurucu kuvvetlerdir. Askerî ordugahlar birçok gruplar halinde düzenlenir. Bu grupların her birine Ordu ismi verilir ve her birine ayrı ayrı numaralar verilir. Birinci ordu, üçüncü ordu gibi...Ya da âmilliklerden veya vilâyetlerden birinin adıyla adlandırılır." denilmektedir.

Bugün yaşananlar, Amerikan'ın Sudan'ı parçalama suç planının ikinci safhasıdır. Yöneticilerin ihaneti ve ülkenin güvenliğinden sorumlu kurumların ihmali nedeniyle Güney Sudan Sudan'dan ayrılmıştı. Biz, **Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti** olarak, yöneticileri bu hain planın peşinden gitmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu suçun cezası dünyada büyük bir utanç ve rezalet, ahirette ise elim bir azap olacaktır. Ayrıca, silahlı kuvvetlerdeki samimi evlatları, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak, Allah'ın egemenliğini tesis etmek, O'nun yasalarını uygulamak, ümmeti birleştirmek, yeteneklerini kontrol etmeye ve ülkemizin

zenginliğine göz dikmeye çalışan sömürgecilerin kökünü kazımak için Hizb-ut Tahrir'e nusret vermeye çağırıyoruz. Hizb halkına yalan söylemeyen bir liderdir. Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً *"Kim de boynunda biat olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölür."* [Müslim]

İbrâhîm Usmân [Ebu Halîl]

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü

21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum /Sudan

Tel: +(249) 0912240143 - 0912377707 | **E-Mail:** spokman_sd@dbzmail.com

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com