

Basın Açıklaması

Müslümanların Ülkede Oluşturduğu İslami Atmosfer, Allah'ın Bir Lütfudur, İlim Adamları Bunu Korumak Zorunda Değil Midir?

2017 yılı sonunda Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Bu defa seçimler ülkenin politik tansiyonunun yükselmesine yol açabilir. Atambayev'in seçimlere katılmasının önünde anayasal engel var. Buna rağmen hempalarını iktidarda tutmanın yollarına tevessül edecek. Neredeyse tek bir Kırgız Kurumu bile cumhurbaşkanını desteklemiyor. Ancak cumhurbaşkanı, devlet idaresi, savcılık, mahkeme, kolluk kuvvetleri, bakanlıklar yoluyla iktidar üzerindeki hegemonyasını genişletmek için çalışıyor. İktidar yarışında Kırgızistan'daki siyasi aktörler de İslami atmosferi kendi yanlarına çekmek için gayret sarf ediyorlar. Siyasi aktörler, Müslüman liderleri yani âlimleri, imamları ve etkili İslami grupları kullanarak Müslümanları kazanmanın yollarını arıyorlar. Bu nedenle biz, etkin İslami şahsiyetleri ve Müslüman âlimleri Allah'tan korkmaya çağırıyoruz. Dalgalanan bu siyasi felaketlerde Müslümanları küfrü desteklemeye teşvik etmekten ya da küfrün safında yer alma çağrısından özenle kaçınmalıdırlar.

Daha önce de belirttiğimiz gibi önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkede çok kritik atmosfer yaratma olasılığı var. Güvenlik birimleri, Vandalizm beklentisiyle ve arkasında Müslümanların olabileceği suçlamasıyla panik yaymaya başladılar bile. Böylece güvenlik birimleri, muhalefet saflarında korku oluşturmak için çalışıyor. Ortamın gerilmesi durumunda muhalefetin İslami gruplar veya Müslüman bireyler adına bazı karanlık eylemlerde bulunabileceklerini ima ediyorlar. Buna rağmen bu tehditleri görmezden gelen bazı İslam liderleri, Müslümanları seçimlerde şu ya da bu partiyi desteklemeye çağırıyorlar. Hâlbuki bütün adayların sunduğu programın, İslam ile hiçbir alakası yok. Seçimlerden önce görmeye alışık olduğumuz gibi bazı adaylar, kendilerine İslami karakter kazandırmak için bir dizi bireysel ibadetlerde bulunuyorlar. Ümmete hitaben İslam bilginleri de "İslamcı" adaylardan birini seçmenin kaçınılmaz olduğu konusunda fetva veriyorlar. Bu ilim adamları şu mantıktan hareket ediyorlar: "Müslüman biri vatanına, dinine, toplumuna, ümmetine ve refahına kayıtsız kalamaz." Bu söz elbette ki doğrudur. Zira Müslüman, içerisinde yaşadığı toplumun gelişimine kayıtsız kalamaz. Ancak İslami amil, diğer her şeyin üstünde olmalıdır. Başka bir deyişle çeşitli olgulara hüküm verirken vaka ve şartları düşüncenin kaynağı kılmak doğru olmaz. Kamu hayatında yapılacak herhangi bir değişim Şeriat temelli olmak zorundadır.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri, küfür ilkelerine dayalıdır. Bunu anlamak için İslam bilgini olmaya gerek yok. Bütün partiler ve ilim adamlarının oy istediği şahsiyetler, din ve devlet ayırımına dayalı demokratik ilkeler temelinde seçimlere giriyorlar. Hatta İslam'ı kaide edineceklerini iddia eden adayların seçim programları bile küfür ilkelerine uygun ve uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ*, âlimler ve etkin İslam şahsiyetlerine ümmete liderlik etme yeteneği bahsetmiştir. Bu nimeti Şeriata aykırı olarak kullanmak, büyük bir günahtır. Bu konuda onlara uyanlar da günaha ortakır.

Ey değerli âlimler!

Siz, Müslümanları İslam temeline dayanmayan ve önemsiz bencil çıkarları için çalışan partiler arasında taksim etmek istiyorsunuz. Bu eylemlerinizi haklı göstermek ve sadakatinizi ispat etmek için İslam terminolojisini kullanarak İslam Şeriatı hükümlerine aykırı deliller ileri sürüyorsunuz. Müslümanları kirli siyasi oyunlara alet etmeniz ve onları yozlaştırma girişiminiz nedeniyle tarih sizi utanç abidesi olarak anacaktır.

Ve tabii siz de diyeceksiniz ki "Biz küfür sistemlerinde İslami çıkarlarımızı korumak zorundayız. Siz ise eylemsizliğe davet ediyorsunuz." Tersine biz, kaynaşmaya davet ediyoruz. Müslüman toplumun refahı küfür yöntemiyle veya küfür ile işbirliğiyle elde edilemez. İslam hukukunun haram kıldığı ilkeler yoluyla da olmaz. Mademki insanlar iradelerini kontrol edemiyorlar, o halde bu irade, yönetim sisteminin şeklini belirleyemez,

düzenlemeler ve yasalar benimseyemez. “biz, hayatımızda söz sahibiyiz” söylemi, demokratik doktrine dayalıdır. Bizim inancımıza göre, Allah *Subhânehu ve Teâlâ* her şeyin yaratıcısıdır ve Şeriatı da yasamanın tek kaynağıdır. Allah *Subhânehu ve Teâlâ*, insanlar için Şeriat indirdi ve tüm hükümlerine bağlanmayı emretti. Bu yüzden Müslüman sadece Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'ya tevekkül eder, O'ndan yardım ve zafer ister. Amellerimizi Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'nın hükümlerine uygun olarak yapmalıyız. Bütün Peygamberler ve Rasuller, Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'nın Şeriatlarına göre yaşadılar. Küfür ve yasalarına ayak uydurmadılar. İçlerinden karşılaşılan onca zorluğu rağmen neredeyse bin yıl dava taşıyanlar olmuştur. Hiçbiri de kolay yola salık edip araştırmamıştır. Çünkü küfür ile işbirliği yapmak ya da pazarlığa tutuşmak inanca zarar verir.

Bu nedenle **Hizb-ut Tahrir / Kırgızistan** olarak biz, ilim adamları ve vaizleri uyanık olmaya çağırıyoruz. Biz, İslami siyasi bir partiyiz ve size hitap ettiğimiz zaman İslami siyasi hükümler ışığında hitap ederiz. İslam kültürü ve kuralları temelinde ümmetin ileri gelenlerine ve temsilcilerine rehberlik etme çabalarınızı takdirle karşılarıyoruz. Ancak İslami hükümler çerçevesinde kalmamızı sağlamak için de birbirimizi muhasebe etmeliyiz. Her Müslüman birey önemlidir. Küfür bunu biliyor ve bizi bölmeye, aramıza çatışma tohumları serpererek âlimlerimizi kendi safına çekmeye çalışıyor. İslam'ı yüceltmek ve kalkınmak için her İslami eylem önemlidir. İslami metot temelli eylemlerin ardından küresel zafer mutlaka İslam'ın olacaktır.

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Kırgızistan

Medya Bürosu