

Basın Açıklaması**Yunus ve Tarık'ın Londra'da Vardığı Mutabakat, Amerikan Hegemonyasını ve Onun Baskıcı Laik Kapitalist Düzenini Ayakta Tutma Çabasından Başka Bir Şey Değildir**

Londra'da ikamet eden geçici hükümetin başbakanı Dr. Yunus'un, 13 Haziran'da Londra'da BNP genel başkan yardımcısı Tarık Rahman'la siyasi bir uzlaşmaya varması kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü ülke halkı, BNP iktidarının yolsuzluk ve kötü yönetimle anılan geçmişini unutmamış değildir. Yunus ve Tarık Rahman arasındaki bu siyasi anlaşma ve güç paylaşımı, aslında ABD'nin bölgeye yönelik sömürgeci projelerini hayata geçirme planının bir parçasıdır. Eski ABD büyükelçileri Dan Mozena, Bernicat ve Peter Hass'ın bu uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve destekledikleri kamuoyuna yansdı. Basına yansıyan haberlere göre, BNP Dr. Yunus'tan cumhurbaşkanlığına aday olmasını da istemiştir. Zalim Hasina'nın devrilmesiyle Bangladeş halkı, Batılı kafir sömürgecilerin ve onların baskıcı kapitalist sisteminin boyunduruğundan kurtulma iradesini ortaya koymuştur. Bu bağlamda söz konusu siyasi uzlaşma, halkın beklentilerine ihanet anlamına gelmektedir.

Biz, Hizb-ut Tahrir olarak, geçici hükümeti ve tüm siyasi çevreleri açıkça uyarıyoruz: Bu Müslüman ülkenin evlatları, Kafir-Müşrik devletlerin egemenliğini tesis etmeye yönelik hiçbir tezgâha asla geçit vermeyecektir. Nefret edilen lider Hasina'nın devrilmesinden herkesin ders çıkarması gerekiyor. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir.” [Nisa 139] Dolayısıyla geçici hükümet, halkın gerçekten ne istediğini görmeli ve İslam'a, halkın çıkarlarına ve ülkenin bağımsızlığına dayalı bir siyasi uzlaşma ortamı sağlamalıdır. Ancak o zaman halkın umutları ve beklentileri gerçeğe dönüşecektir. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyuruyor:

“Müminler ancak kardeşlerdir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” [Hucurat 10] Bu yüzden, halkın birlik ve bütünlüğünü sağlamak adına, aramızdaki ihtilafları geride bırakmalı ve gayrimüslim ve müşrik unsurların etkisini reddetmeliyiz.

Ey insanlar! On beş yıllık bir mücadelenin, direnişin ve sayısız fedakârlığın ardından, seküler-kapitalist sistemin bir ürünü olan zorba Hasina'yı tarihe gömdünüz. Ebu Hurayra'dan rivayet edildiğine göre Rasûl *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

“Mümin bir delikten iki kez ısırılmaz.” [Buhari ve Müslim] Dolayısıyla, başta ABD olmak üzere Batı yanlısı iktidar elitleri arasında varılan siyasi uzlaşma ve iktidar paylaşımı manevralarıyla, seküler-kapitalist sistemin aynı açmazına ve tuzağına bir kez daha düşmemelisiniz. Sözde devlet reformu sirkini reddetmeli ve gerçek bir sistem değişiminde aktif rol almalıyız Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

“Daha sonra ceberut bir saltanat olacaktır. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra, Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.” [Ahmed] Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in bu müjdesini gerçekleştirmek amacıyla Nübüvvet metodu üzere Hilâfet'i kurmak için siyasi bir birlik tesis etmeliyiz. İslam, Müslüman ümmetin çıkarları ve İslâm beldelerinin egemenliği ancak Allah'ın izniyle Hilâfet'in yeniden tesisleriyle korunabilir.

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]