

Basın Açıklaması

Zalim Arakan Ordusu'na Yardım Elini Uzatan Ama Zulme Uğrayan Rohingya Müslümanlarını Yüzüstü Bırakan Bu Geçici Hükümet Ne Kadar da Vicdansız ve Duyarsız!

Buthidaung ve Maungdaw bölgelerinde, Arakan Birliği (ULA) ve silahlı yapılanması Arakan Ordusu'nun denetimi altındaki alanlarda yaşayan Rohingya Müslüman siviller, giderek sistematik hâle gelen bir baskı ve insan hakları ihlalleri zinciriyle karşı karşıyalar. Zorla çalıştırma, seyahat izni için haraç alınması, genç kadınların kaçırılıp tecavüze uğraması, genç erkeklerin zorla alınarak kaybolması gibi olaylar, kuzey Arakan'daki durumun ne kadar korkunç olduğunu açıkça gösteriyor. Öte yandan Myanmar'daki askerî cunta, Rohingya Müslümanlarını zorla cepheye göndererek onları adeta canlı kalkan olarak kullanmaktadır. Bu durum, Rusya'nın Bangladeş'ten insan kaçırıp onları Ukrayna savaşında kullanmasına çok benziyor. Bu arada, geçici hükümetin tepkisizliği altında Arakan Ordusu'nun Bangladeş sınırını 10 km ihlal edip su festival düzenlediğine tanık olduk. İçişleri Danışmanı tepkilere karşılık, Rohingyalı "damat" diye nitelendirerek (kendi ifadesiyle "çoğu burada evlendi") halkla adeta alay etti ve büyük bir sorumsuzluk örneği sergiledi. Öte yandan, ABD güdümünde hareket eden geçici hükümet, Washington'ın yönlendirmesiyle Rakhine bölgesinde bir "insani koridor" oluşturma yönünde politika değişikliğine gitmiş ve bu adım, fiilen Arakan Ordusu'na destek anlamına gelmiştir. Bu bağlamda, Arakan Ordusu'nun Rohingya Müslümanlarına yönelik saldırganlığı da kayda değer şekilde artış göstermiştir. Budist çete Arakan Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerde Rohingya Müslümanlarına yönelik zulüm o kadar arttı ki, yıllardır bu zulme katlanan insanlar bile artık Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmaktadır. Böylece vicdansız geçici hükümet, Budist çetelerden oluşan Arakan Ordusu'na yardım elini uzatmış, mazlum Rohingya Müslümanlarını ise kaderlerine terk etmiştir.

Ey insanlar! Toplumun her kesiminden insanlar, ABD'nin "insani koridor" bahanesiyle ülkeyi vekâlet savaşına sürükleme girişimine öfkeli. Bu bağlamda, ABD ajanlarının gerçek kimlikleri kamuoyu önünde giderek daha görünür hâle gelmektedir. Gerek yerel ve uluslararası platformlarda gerekse dijital ve fiziksel ortamlarda, bu ajandayı destekleyen siyasi aktörlerin ve kendilerini güvenlik analisti olarak tanıtan şahısların, söz konusu koridoru meşrulaştırmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. Ayrıca, bazı siyasi partiler de Arakan'da sözde bağımsız bir Müslüman devleti çağrısıyla ABD'nin bölgesel planlarına dolaylı fakat etkili bir destek sağlamaktadırlar.

Allah onları kahretsin! Nasıl da döndürülüyorlar! [Münafikun 4] Biz, Hizb-ut Tahrir olarak, Gazze'deki soykırımı destekleyen Haçlı Amerika'nın bu coğrafyada uygulamaya koymayı planladığı her türlü sömürgeci projeye karşı halkın yekvücut hareket edeceğine açıkça beyan ediyoruz.

Ülkenin uyanık insanlarına, vicdanlı politikacıları, aydınlara ve ordudaki dürüst subaylara sesleniyoruz: ABD'nin Afganistan'daki hezimetini onun ne kadar güçsüz olduğunu gösterdi. Bu yüzden başka ülkeleri kullanıyor, ajan rejimlerin askeri gücünü ve kaynaklarını kendi sömürgeci planları için harcıyor. Dolayısıyla bu işbirlikçilere karşı topyekûn direnmeli ve sözde 'insani koridorlar'a karşı hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir kamuoyu oluşturmalıyız.

Müminler, müminleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişkisi kalmaz. [Ali İmran 28]